

Geliefde lezers, vrienden en familie!



Aan het eind van dit veelbewogen jaar hier weer een nieuwsbrief van ons. Fijn dat je hem leest!

Bijbelstandwerk

Terwijl we de laatste twee beurzen van het jaar nog voor de boeg hebben, kijken we vast dankbaar terug. Door de verhuizing van onszelf en van de loods, was alles dit jaar in praktisch opzicht een uitdaging. Meer reizen, meer zoeken naar de spullen, meer logeren... maar onze Heer was elke dag Dezelfde. In september was er de 50Plusbeurs, waar de

laatste stukjes gefilmd werden voor de promotiefilms van de Bijbelstand. Nieuwsgierig? [Je bekijkt ze hier](#). In oktober was er de Hiltho in Horst, waar veel enthousiaste nieuwe medewerkers waren. In november de buitenbeurs in Diepenheim, waar het na een natte eerste dag toch opklaarde. Daarna De Winterfair in Den Bosch, waar we getuige mochten zijn van 3 vrouwen die in de stand een keuze maakten om Jezus aan te nemen als hun Redder en Heer. Ontroerend en bemoedigend om daarbij te zijn! Op alle beurzen die net genoemd zijn, zijn veel contacten met bezoekers geweest. Er waren mensen die op grote afstand van God staan, anderen zijn heel dichtbij. Soms duizelt het je na een dag van de gesprekken. Gelukkig vergeet God er niet één!

Nu staat Landleven Winter (buiten, zie foto) nog voor de deur en daarna de Winterfair in Rotterdam. Ondertussen zijn we ons aan het voorbereiden voor het komende jaar: een nieuwe stand met als thema 'Goed nieuws'. We hebben een banner bij dit thema al gebruikt tijdens de kerstbeurzen, maar nu gaan we ook de eigen standbouw erop aanpassen. Richard is er al druk mee in de weer. Ook zijn we al begonnen met het rooster voor de beurs in januari (Senioren Expo in Velhoven). Maar tussen dat alles door gaan we nog even heerlijk op vakantie!

Oase

Na de voorjaarsbeurzen en onze verhuizing, brak er een intensieve tijd op Oase aan: de zomerkampen. Wat hebben we er intens van genoten om midden tussen de bedrijvigheid van 6 weken zomerkamp te leven. Altijd dichtbij om praktisch te ondersteunen, maar ook dichtbij om mee te genieten van blijde kinderstemmen en veel zingen. Na de kampen kwamen de groepen die het terrein huurden, en het omdat Richard dat allemaal regelde, kon het werk in de Bijbelstand ook gewoon doorgaan. We ervaren Gods zorg daarin, dat de combi Bijbelstand/Oase geen enkele keer tot een knelpunt heeft geleid. Inmiddels is het stil geworden op Oase en ligt de verhuur stil tot maart. Ook wel even fijn! We wonen hier heerlijk en genieten van de rust. Oase blijkt ook een prima plek om een boekje te schrijven: in april verschijnt er een Zij Lucht Guide over Getuigen, waarvan de laatste hoofdstukken nog getypt moeten worden...



Ons gezin

Als gezin hebben we dit turbulente jaar ook goed doorstaan. Joost is in oktober veilig thuisgekomen van zijn werk bij Wycliffe in Papoea Nieuw Guinea. Hij werkt nu weer in Enschede en mag daar komend jaar ook afstuderen. In de weekenden is hij graag met zijn Esther, die ook hard aan het studeren is. Hannah heeft inmiddels ook haar draai gevonden in de



Achterhoek. Na een verkeerde studiekeuze is ze nu hard aan het werk en hoopt na de zomer te starten met een nieuwe studie. Het was voor haar en voor ons allemaal wel echt wennen dat niet iedereen meer 'binnen handbereik' woont. Maaike heeft de afgelopen maanden gewerkt en is inmiddels op reis gegaan en veilig aangekomen in Peru. Daar zal ze tot eind februari helpen in het gezin van John en Viola Lentink. Gelukkig konden we in de maand november nog een mooie gezinsfoto maken ter gelegenheid van Richards 50e verjaardag. We zijn dankbaar voor en met elkaar!

In de kerstvakantie hopen we op vakantie te gaan naar Duitsland en daar zijn we heel hard aan toe. Wil je bidden om een goede tijd met elkaar, van genieten, van rust en van weer opladen?

We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor je zorg en liefde afgelopen jaar. Jullie liefdevolle betrokkenheid bij onze verhuizing was hartverwarmend en we hadden in geen jaren zoveel 'echte post' gekregen. Of het nu praktisch of financieel was, we zijn nooit iets tekort gekomen. God is goed!

Alvast fijne feestdagen toegewenst en Gods zegen voor 2024!
Een hartelijke groet van
Richard en Emke

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:

- *Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Doetinchem' of naar:*
- *Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Doetinchem'.*

*Richard en Emke de Jager
Stadsheidelaan 3
7004 JE Doetinchem
0613973824 of 0612861206*

Deze e-mail is verstuurd aan redactie@vergaderingvangelovigen.info. • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#). • Je kunt ook je [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voeg richardenemke.de.jager@gmail.com toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

